

Vedr. Hørings svar til ”Udkast til udviklingspolitisk og humanitær strategi, Verden 2030”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til *Verden 2030*, og kvitterer for at forskningens relevans har fået plads i strategien. Strategien er at betragte som et væsentligt bidrag til dansk udviklingspolitik. Et område vi som universitetsmiljøer har stærke interesser i og som vi gerne vil bidrage til positiv udvikling og dialog omkring.

Vores kommentarer er primært relateret til afsnit 6.3 om myndighedssamarbejde og forskning.

1. Vi mener der er grund til at understrege et behov for både regional og tematisk forskning, som ikke begrænser sig til Danida's samarbejdslande. Danmark er bedst tjent med, at vi har en stærk forskningsindsats i forhold til de store globale og strategiske udfordringer verden står overfor. Vi kan og bør trække på relevant forskning og erfaringer i en bredere sammenhæng. En forskningsmæssig binding til bestemte samarbejdslande kan derfor være en alvorlig hæmsko.
2. Et styrket forskningssamarbejde og nye løsninger forudsætter, at forskningen er af højest mulig kvalitet. Danmark har brug for et analytisk beredskab på højt niveau. Det forudsætter, at der er afsat midler nok til udviklingsforskningen, midler som ikke kun er bundet til business outputs og tekniske løsninger, men som bidrager til at forstå komplekse globale udfordringer. Det er vigtigt at der ved uddelingen af disse forskningsmidler sker fagfællebedømmelse, hvor alle kan konkurrere ligeværdigt under et gennemsigtigt regelsæt.
3. Vi bifalder at der flere steder i strategien lægges op til en bred indsats der inkluderer sikkerhed og menneskerettigheder og migration. I forskningsafsnit 6.3 nævnes de tematiske styrkepositioner som klima, vand, energi, sundhed og fødevarer. Vi finder det meget vigtigt for Danmarks internationale forskningsberedskab at supplere disse med følgende relevante og dokumenteret stærke forskningsområder af stor relevans for globale udviklingsforhold: politik, religion, migration, økonomi, uddannelse, demokrati, stabilitet og sikkerhed. Disse områder er særlig vigtige i forbindelse med en udviklingsstrategi, der prioriterer temaer som skrøbelighed/sikkerhed samt handel og den private sektor.

Med venlig hilsen,

Bjarke Paarup
Instituttleder

Institut for Kultur og Samfund
Aarhus Universitet

Helle Samuelsen
Instituttleder og formand for KU's
koordinationsgruppe for udviklingssamarbejde (KU-
Uland)
Institut for Antropologi
Københavns Universitet