



Hørings svar fra Globale Seniorer på udkast til ny udviklingspolitisk strategi: Verden 2030

Globale Seniorer skal her benytte vores mulighed for at kommentere på ministeriets udkast til udviklingspolitisk- og humanitær strategi: Verden 2030 #voresDKaid.

Globale Seniorer er i denne sammenhæng optaget af, især tre forhold:

At bevare Danmark som foregangsland på udviklingsbistand

Vi ønsker at Danmark kan bevare sin status på udviklingsområdet som et foregangsland i forhold til at sikre en *fattigdoms-* og *rettighedsorienteret* udviklingspolitik i forhold til verdens fattige og skrøbelige nationer.

Vi ønsker samtidig at Danmark fortsat stræber mod at yde en ekstraordinært bistand til formålet – en bistand der afspejler at vi er et af verdens rigeste lande og er parate til at tage et globalt ansvar.

Det indebærer blandt andet, foreslår vi, at den bistand Danmark yder går fuldt og helt til udviklingslandene og ikke omfatter udgifter til modtagelse af asylansøgere i Danmark – eller andre formål uden et direkte udviklingsperspektiv. Vi mener samtidig at Danmark skal stræbe mod en bistand som er højere end de 0,7 pct. Af BNI som FN har sat som mål for bistanden for alle nationer. Danmark har tidligere ydet mere og behovet for udvikling er ikke blevet mindre.

At der bliver budt ind med nye strategier og mål i udviklingspolitikken

De aktuelle udfordringer er mange og kalder på nye løsninger, løsninger som ikke ligger lige for i de instrumenter og metoder vi hidtil har udviklet. Med aktuelle udfordringer tænker vi især på de mange krigsområder tæt på Europa og på strømmen af fattige til Europa fra Afrika og Mellemøsten, og på den politiske virkelighed, hvor nationernes vilje til at tage ansvar er under pres.

Vi finder, at en væsentlig årsag er den voksende ulighed globalt og lokalt, og det er et nærliggende udgangspunkt når vi skal tænke nyt. Globale Seniorer ser gerne udviklingen af en strategi som har bekæmpelse af *ulighed* som fokus. I ministeriets oplæg til strategi finder vi ikke ulighed behandlet og slet ikke prioriteret. Men lighed er et af verdensmålene (nr. 10) og vi har i Danmark med vores samfundsmodel særlige erfaringer at trække på i forhold til at sikre lighed. En dansk "mærkesag", hvis vi skal blive i ministeriets sprogbrug omkring prioritering.

Vi synes ambitionen bør være at sikre en *ligheds-, fattigdoms- og rettighedsorienteret* udviklingspolitik og at denne strategi bør være integreret med vores humanitære indsats.

At verdensmålene og kombinationen med udviklingspolitikken skaber nye muligheder

Vedtagelsen af verdensmålene stiller nye rammer for udviklingspolitikken, som må blive en vigtig del af den samlede indsats for at opfylde verdensmålene. Da målene er universelle skal de nås gennem en indsats både "ude og hjemme", og vi synes at ministeriet også strategisk burde forholde sig til det samspil.

Integrationen mellem udviklingspolitikken og den nationale politik for at opfylde verdensmålene giver samtidig en unik chance for at skabe ny folkelig forståelse og opbakning bag udviklingspolitikken og bag FN og verdenssamfundets øvrige institutioner. Den chance bør adresseres i strategien, gribes og være udgangspunkt for en længe tiltrængt indsats for at forankre global indsigt, forståelse og solidaritet.

I forhold til en aktiv oplysningsindsats spiller civilsamfundets organisationer en særlig vigtig rolle. Inddragelse af civilsamfundets organisationer er i det hele taget en afgørende faktor for at nå verdensmålene og det må derfor prioriteres højt i strategien.

Ministeriet gør selv i strategiudkastet opmærksom på, at verdensmålene er sammenhængende og ministeriet anerkender, at resultater inden for et verdensmål ofte er afhængig af resultater inden for andre mål. Vi synes at denne indsigt mangler at manifestere sig i strategien. Vi synes at det strategiske udgangspunkt netop må være, at verdensmålene er udelelige.

Strategiudkastet starter omvendt, nemlig med den "svære" prioritering. Vi anerkender dog, at man på et niveau i processen må prioritere indsatsen, og vi har i forhold til den konkrete prioritering følgende bemærkninger.

I forhold til den udfordring vi står overfor bør mål 10, om at reducere uligheden, prioriteres på alle niveauer, som vi allerede har argumenteret for. Mål 16 og 17 er markeret som prioriterede, men – synes vi – som et meget diffust "tilvalg for hele vores engagement i verdensmålene". Det ønsker vi opprioriteret og udfoldet i strategien.

Endelig vil vi fremhæve partnerskabet med erhvervslivet og private som en nødvendig forudsætning for at nå verdensmålene. Et spændende, men også udfordrende partnerskab, hvor vi som CSO'er vil møde med erfaringer så vi i udgangspunktet må stille krav om, at enhver konkret indsats lever op til verdensmålene i deres helhed. Bæredygtighed, bekæmpelse af ulighed samt anstændige job og arbejdsforhold må overalt præge indsatsen. Det håber vi at finde støtte til, både i strategien og i den praktiske gennemførelse.

Det lange seje træk

Som vi begyndte med drejer det sig om at fastholde den kontinuitet og dygtighed, der politisk og fagligt har præget dansk udviklingsbistand. En indsats der har skabt stor respekt i verden.

Den forståelse og kontinuitet ønsker vi også skal præge indsatsen fremover og den skal derfor hvile på det bredest mulige politiske grundlag – herunder ikke mindst opbakningen fra CSO'erne. Man skal kunne stole på vores intentioner og indsats. Samtidig må man sikre sig, at udenrigstjenesten både kvantitativt og kvalitativt er gearret til indsatsen, hvilket ikke rimer med de senere års besparelser.

Vi håber vores tanker kan være med til at præge strategien.

Venlig hilsen

For Globale Seniorer

Gitte Vesterlund og Povl Anker Andersen